

Möte i butiken (Omarbetning av Möte i Monsunen, Evert Taube)

Det var jag och Felix Ketchup och Karl Kaviar
Vi satt och språka i ett storköpsvaruhus
Och vi skrattade och skåla, efter stängningsdags det var
När vi delade ett årgångsrom på tub

Plötsligt reser sig så Felix, röd som en tomat
Har ni märkt att allting inte är sig likt?
Dom blir flera, dom tar jobben, luktar surt och sprider hat
En massa lågprispack har fläckat vår butik!

Kalle Kaviar som annars var så vetebland och rar
Sade: bomber faller redan nu idag
Upp i norr där rasar kriget, det har pågått flera dar
Vi ska sätta kurs och hjälpa vårt lag

Och vid det sista glaset så säger Kalle: Skål!
Mina vänner det är dags att gå ombord
Och vi satte oss tillrätta i en kundvagn utav stål
Och vår skuta satte sakta kurs mot nord

Vår kapten var en dosa utav ädel rang
Å han kallade sig själv General Lös
Och där var tuppen Kellogg, Herr Gårdsost och Fru Lasagne
Och på rygg låg Findus Fiskpinne och frös

Vår besättning voro flitig när vi rustade för strid
Och Mamma Scan och Kossan Arla skura skrov
Men Mor Anna Smörgåsgurka var nog full på ättikssprit
För hon kladdade på styrman Falukorv

Se God dag, Felix Ketchup, säger Falukorv
Vad i herrans namn gör du på denna båt?
Sist jag såg dig blev du bortförd och nedlagd i en korg
Detta öde som man ser emellanåt

Jag har trängts bland billig senap, tvingats stå i kylskåpsfack
Bredvid ölburkarna inklusive pant
Men så lyckades jag fly, nu vill jag slåss, nu är jag lack
Sade Felix, det är hemskt men det är sant

Och vi kryssa genom sylta och omdaterad färs

Genom mjöl och konserverad champinjon
Tills Kapten Lös gav sin order: stanna, stoppa skutan tvärt!
Nu var vi framme, det var här som striden stod

Vi höll varandras händer och bad en stilla bön
Och osten låg och skaka strax grevé
Och vår Skeppsgurka var sjösjuk för hans nuna lyste grön
Och jag önska att jag aldrig följde med

Då mötte vi ett skepp i den svalkande kyl
Och hjärtat hoppa hage i mitt bröst
Ty stämman som gav order där med lågprisattityd
var kapten Euroshoppers fruktansvärda röst

Våran skuta skaka till, och vårt skepp blev underställt
Och Kellogg gol och Findus låg och kved
Våran skuta kom på kant under billig vapeneld
Nu var vi illa ute trots vår kvalité

Deras fartyg kom allt närmre och lejdare midskepps
Och en tortilla klättra ner i våran båt
Hon tog tag i Mamma Scan som skrek, stopp, gå bort och släpp!
Tills jag sköt henne med Knorr Grönpepparsås

Våra mannar stred tappert, men stupa en och en
Och till slut föll Kapten lös så över bord
Men jag hittade en livbåt och jag flydde bort i den
I en Pampers Ultra Baby Up And Go

Jag skådade förödelsen, det var ett blodigt slag,
Upp på hyllan bland konserver där jag stod
I vårt skepp där lågo stupade bland ost och kaviar
Och stackars Felix låg bada i sitt blod

Men så plötsligt sa allt poff, och jag vakna med ett vrål!
Där jag stod lutad mot en påse fullkornsrís
Och jag ser mig stå och hålla i en kundvagn utav stål
Med mångahanda varor däruti

Men jag räkna alla varor, jag räkna om igen
Med inköpslistan knycklad i min hand
Det var summa tjugotvå små produkter som där låg
Och en flinande Kalle Kaviar